

Thema van dienst en preken: "De koning is geboren."

Liturgie:

Muziek

Kerkenraad komt binnen

Welkom

Aansteken van de vier kaarsen

Kinderen van groepen 1 t/m 5 komen naar voren

Kinderen zingen het lied "*Ga je mee op zoek naar het koningskind*"

Kinderen naar hun plaatsen

Gedicht: *Alle eer aan God*

(Handdruk)

Votum en groet van Sela

Lied: Gezang 81 : 1, 2, 6,

Gebed

Lezen: Lucas 2 : 1 - 20

Lied: Gezang 85 : 1, 2, 4 (A = vrouwen B = mannen)

Kindermoment

Lied: "*De koning is geboren*" van Elly en Rikkert

Preek 1 (over de verzen 10 - 12)

Lied: Liedboek 138 : 1, 2, 3, 4

Preek 2 (over de verzen 13- 14)

Lied: "*De minste van de mensen*" van Sela door muziekgroep en gemeente

Dankgebed

Lied: Liedboek 141 : 1, 2

Collecte (tijdens de collecte "*de zandtovenaar*")

Slotlied: Gezang 50 "*Ere zij God*" met bovenstem van muziekgroep

Zegen

Preek 1

Lezen de verzen 10 - 12

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
broeders en zusters, en dan met name de kinderen en onze gasten.

Het thema van deze dienst is "De koning is geboren." [<klik 1-1>](#) De eerste preek
gaat over de bekendmaking van de geboorte. [<klik 1-2>](#)

We zijn bij elkaar gekomen om feest te vieren. We vieren de geboorte van een kind in een stal in Betlehem. Meer dan tweeduizend jaar geleden. Je zou het een verjaardagsfeest kunnen noemen. Maar wel een bijzonder feest. <klik 1 -3>

Dat willen we duidelijk maken door deze babykamer. (Foto) <klik 2> Het is de bedoeling u en jou nieuwsgierig te maken. Nieuwsgierig naar wat er komen gaat. Waarom een babykamer?

Ook is de bedoeling duidelijk te maken, dat we in de geboorte van dit kind met een heel bijzondere geboorte te maken hebben. Want wat op de foto staat was in Betlehem niet te vinden. Geen mooi ingerichte babykamer. Alles klaar voor de geboorte.

Je kunt beter zeggen, dat Jozef en Maria noodgedwongen een rustig plekje zochten in een stal. <klik 3 - 4> Er waren wat doeken om het kind na de geboorte in te wikkelen. En er stond een voerbak voor de dieren, die als wieg dienst kon doen.

Maar dat was het dan ook wel. En dat terwijl het om de geboorte van een kind van koninklijke bloede ging. Om een kroonprins. Iemand die koning zou worden. Dan verwacht je toch een babykamer die nog veel mooier is, dan wat de foto liet zien?

Een mooie kamer die van alle gemakken is voorzien. Een grote hoeveelheid mooie kleertjes en verder alles wat je voor een baby nodig hebt. En dan niet van het goedkoopste. Als even kan van goud met edelstenen versierd.

Als je alleen maar kijkt naar wat er te zien was, dan geloof je nooit dat het om een prins gaat. Alles zo heel gewoon. Bij het armoedige af. Niks geen rijkdom. Geen glorierijke geboorte. Ook geen volk dat vol spanning uitziet naar deze geboorte.

Toch wordt deze geboorte met glorie en heerlijkheid bekend gemaakt. <klik 3 -5> Een engel van God - vol stralend licht - verschijnt aan een groep herders in de buurt van Betlehem. En hij zegt het meteen. Hij heeft groot nieuws. Goed nieuws. Een boodschap die blij maakt.

Het grote en blijde nieuws is, dat er *"in de stad van David (Betlehem) een redder is geboren, een door God aangestelde koning"*. Het kind van Maria en Jozef (als ik dat even zo mag zeggen) is de beloofde Messias.

In die paar zinnen van de engel komt heel de bijbel voor Gods volk tot spreken. Hier was het wachten op. <klik 3 - 6> Maar... slechts een paar mensen verwachtten het. Ja, Maria en Jozef waren in blijde verwachting. Zij wisten het.

Ook Elisabet en Zacharias - de ouders van Johannes - waren op de hoogte. Gods belofte wordt eindelijk vervuld. De door God beloofde redder, de zoon van David, die eeuwig koning zal zijn, is nu geboren.

Geloof het of niet. Ja zeker. Het is iets dat geloofd moet worden. <klik 3 - 7> Je ziet het er niet aan af. Maar het is wel zo. Juist die armoedige geboorte is het teken, dat de engel aan de herders meegeeft.

Als jullie naar Betlehem gaan, zullen jullie daar een pasgeboren baby vinden, die in doeken is gewikkeld en ligt in een voerbak voor dieren. Maar hij is de beloofde koning. Hij gaat zijn volk redden en het grote blijdschap geven.

Lieve mensen. Dit is het evangelie van Kerst. Dit is de reden om nu feest te vieren. "*De koning is geboren.*" Het koninkrijk van God is in aantocht. De koning is er al. Tweeduizend jaar geleden is Hij geboren. In een stal in Betlehem.

Dat typeert het koninkrijk van deze koning. Zoals ze het vroeger wel eens zeiden: "*Over de kribbe in Betlehem valt de schaduw van het kruis op Golgota.*" [<klik 3 - 8>](#) Het koninkrijk komt langs de weg van het kruis...

Daarom vraagt het evangelie van het koninkrijk van God nog steeds geloof. Het is niet of nauwelijks te zien. Maar het is er wel. Geloof het maar gerust. Want God maakt al zijn beloften waar. Dat heeft Hij daar in die stal in Betlehem bewezen.

Amen.

Preek 2

Lezen de verzen 13 en 14

Deze tweede preek gaat over de betekenis [<klik 4 -1>](#) van de geboren koning...

Schrokken de herders eerst van het stralende licht van de engel dat hen omgaf? Na zijn boodschap zijn ze vast nog meer geschrokken. Want ineens is de engel niet meer alleen. Bij hem staat een groot hemels leger.

Hoe groot? Lucas heeft het over een menigte. Zoals zo vaak in zijn evangelie. En dan blijkt het vaak om vele duizenden mensen te gaan. Hier worden de engelen geconfronteerd met tal van hemelse bataljons. Een complete hemelse legermacht.

Die talloze hemelse soldaten heffen sprekkoren aan. Dat moet wel een enorm gedreun in de oren van de herders hebben gegeven. Maar wat zij zeggen is goed te verstaan. Zij prijzen God. [<klik 4 -2>](#) De boodschap van de geboorte in Betlehem maakt in de hemel de tongen los.

Deze geboorte is van betekenis voor heel de schepping. De spreekkoren gaan over hemel en aarde. In de hemel wordt God geëerd. "*Eer aan God in de hoogste hemel.*" [<klik 4 - 3>](#) Denk daarbij niet alleen aan de hemelse legerscharen, de cherubs en de serafs.

Denk ook aan de kinderen van God die toen al gestorven waren. Die in de hemel gewacht hebben tot God eindelijk zijn eeuwenoude beloften ging waarmaken. Ook zij geven God de eer om wat Hij nu heeft gedaan. Nu is de eeuwige koning geboren.

Deze geboorte is ook van betekenis voor de mensen op aarde. Zij worden met zoveel woorden genoemd. "*Vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft*" [<klik 4 -4>](#) zegt onze vertaling. Wij kennen het als: "*Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.*"

Vrede... Vrede?... Hoezo vrede? Sinds de geboorte van dit kind kent de wereld slechts strijd. De ene na de andere oorlog wordt uitgevochten. Soms regionaal. Soms internationaal. Er is geen tijd geweest dat er geen oorlog was.

Wel spreken de wereldleiders rond kerst hun vredesboodschappen. Maar de vrede is en blijft ver te zoeken. Wat moet je toch met dit spreekkoor? Of begrijpen wij het niet goed? Dat laatste is denk ik het geval.

Waarom? Omdat wij de betekenis van het kind dat geboren is niet goed begrijpen. Het is een koningskind. Zeker. Een prins. Een troonpretendent. Hij wordt koning. Maar geen koning van een aards koninkrijk. Hij is de koning van het koninkrijk van de hemel. [<klik 4 - 5>](#)

Zoals Hij het later zelf tegen Pilatus zegt: *"Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier."* (Johannes 18 : 36)

Het gaat bij de vrede dan ook niet om aardse maar om hemelse vrede. [<klik 4 - 6>](#) Hemelse vrede op aarde. Dan gaat het niet in de eerste plaats om *"geen oorlog meer"*. Dan gaat het om *"in mensen welbehagen"*.

De eeuwen door blijkt dat een lastige uitdrukking. Boeken zijn er over vol geschreven. Hoe kan een dominee dat in één korte preek uitleggen? Daar zoek ik alle jaren van mijn predikantschap naar in de maand december.

Soms denk ik het gevonden te hebben. Een andere keer wil het maar niet lukken. Dit is voor nu mijn laatste poging. Misschien een wat vreemde poging. Maar toch. *"God is behaagziek. Hij wil de mensen graag behagen."* [<klik 4 - 7>](#)

Het woordenboek zegt dan, dat het betekent, dat God graag wil dat de mensen Hem lief en aardig vinden. Daar doet Hij alles voor. Daar heeft Hij alles voor over. Dat is de heerlijke achtergrond van het evangelie van kerst.

Als dat kind in Betlehem geboren wordt dan zit daar Gods liefde achter. Hij geeft zijn eniggeboren Zoon. Want dit kind is niet het kind van Jozef en Maria, maar van God en Maria. Dit kind is Gods zoon.

Hier blijkt hoe diep Gods liefde voor mensen gaat. God stuurt zijn Zoon uit de hemel naar de aarde. [<klik 4 - 8>](#) Uit de heerlijkheid naar de nederigheid. Uit de glorie naar het kruis. Waarom? Om de menselijke vijandschap tegen God in vrede met God te veranderen.

Je kwam naar de kerk. Wat dacht je hier te vinden? Als je het kind van Betlehem hebt gevonden, dan heb je niet alleen een Koning gevonden. Dan heb je ook de vrede met God gevonden. Diep onder de indruk van Gods grote liefde.

Kijk, dan maakt het evangelie van de geboorte in Betlehem ook op aarde de stemmen los. Dan sluiten we ons aan bij het legerkoor van engelen. Net als de herders dat deden. Lees maar vers 20.

"De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd." Zij hoorden en zagen. Wij horen alleen. Maar het is geen verzonnen verhaaltje.

Het is de heerlijke werkelijkheid voor ieder die in het kind van Betlehem gelooft. Vrede met God. Met uitzicht op een nieuwe wereld, waarin het eindelijk echt "*geen oorlog meer*" zal zijn. Zeker: Eer voor God. In hemel en op aarde. Soli Deo Gloria.

Amen.