

Licht voor de wereld.

Alle lezingen zijn uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Wat we in de dienst doen...

Wij belijden onze afhankelijkheid van God en ontvangen zijn zegengroet (Sela)

Wij zingen Psalm 36 : 2

Wij luisteren naar Gods wil voor ons leven: Exodus 20 : 2 - 17

Wij zingen Gezang 23

Wij bidden om de werking van Gods Geest

Inleiding op de preken

We zingen in wisselzang met zanggroep "Heer wees bij ons" van Sela

Wij lezen uit de Bijbel: Jesaja 60 : 1 -3

Preek over Jesaja 60 : 2

Wij zingen Lb.124 : 2, 3, 4 (De duisternis gaat wijken...)

Wij lezen uit de Bijbel: Johannes 8 : 12 - 20

Preek over Johannes 8 : 12

Wij luisteren naar "In het licht" van Sela

Wij lezen uit de Bijbel: Openbaring 21 : 18 - 27

Preek over Openbaring 21 : 23 - 24a

Wij zingen Gezang 75 : 4 en 5 met refrein

Wij danken en bidden

Wij geven ons geld in de collecte

Wij zingen Opwekking 334 "Heer uw licht en uw liefde schijnen"

Wij ontvangen nu Gods zegen

Inleiding op de preken

<klik1 > Weet je hoe ze deze tijd van het jaar vaak noemen? De donkere dagen voor Kerst. 's Morgens wordt het steeds later licht, 's avonds steeds vroeger donker. Het zijn vaak grauwe en grijze dagen. Vaak moet je midden op de dag nog het licht aandoen...

<klik 2> Deze tijd van het jaar is ook de tijd van advent. Vier zondagen lang worden er in de kerk kaarsen aangestoken. Elke zondag komt er één bij. We zien dat we onderweg zijn naar het feest van het licht. Naar het kerstfeest.

We verlangen naar het licht. Juist omdat het zo donker is. Het is ook donker in de wereld. Zeker voor mensen die op de vlucht zijn voor het geweld van de oorlog. Een diepe duisternis die ook voor ons dichtbij komt.

<klik 3> Onze minister-president zei na aanslagen in Parijs: "Wij zijn in oorlog." Terwijl wij dachten in vrede te leven. Ook onze vrijheid wordt bedreigd. Er is sprake van echte dreiging. Hoe donker is onze toekomst?

In deze duisternis willen wij het vandaag hebben over licht. <klik 4> Licht dat de duisternis gaat verdrrijven. Zo werkt dat met licht. Als je in een donkere kamer het licht aandoet, dan is het ineens niet duister meer. Het licht overwint de duisternis.

<klik5> Het thema is: Licht voor de wereld. We krijgen drie korte preken. De eerste gaat over Jeruzalem als het licht voor de wereld. De tweede over Jezus als het licht voor de wereld. De derde over het nieuwe Jeruzalem als het licht voor de wereld.

Maar eerst gaan we nu samen met de muziekgroep zingen. "Heer wees bij ons" van Sela. We volgen daarbij de aanwijzingen op de beamer.

Eerste preek

<klik 6> Heb je deze foto's gezien? (Foto's van Aleppo en Raqqa in Syrië op de beamer.) Deze twee steden liggen bijna helemaal in puin. Alles kapot is geschoten. Je kunt je niet voorstellen, dat er nog ooit toeristen naar toe zullen gaan, omdat het er zo mooi is...

<klik 7> Nu is dat precies de toestand van de stad Jeruzalem, als de profeet Jesaja de woorden van onze tekst schrijft. De stad ligt helemaal in puin. De tempel van de HEER is een ruïne. De inwoners zijn weggevoerd naar Babel.

En dan zegt Jesaja, de profeet van God: "Over jou, Jeruzalem, schijnt het licht van de HEER. Iedereen ziet dat stralende licht..." Wat een onzin. Jeruzalem ligt in de duisternis. Het is er donker. Daar kun je niet leven.

Het is met de inwoners van Jeruzalem net zo als met alle andere volken. "Alle volken leven in het donker." De Israëlieten in Babel ook. "De hele aarde is zo donker als de nacht." Jeruzalem in Israël ook. En dan praten over licht? Licht voor de wereld? ...

Deze woorden van Jesaja kun je toch niet geloven? Dit is onmogelijk. Wat zou het mooi zijn, als het waar was. Maar het bestaat niet. De toestand van Jeruzalem is te erg. En het is hun eigen schuld.

Ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Want ook dat heeft Jesaja heel vaak gezegd. Israël is weggevoerd, omdat het niet in God geloofde. Ze deden niet wat de HEER zei. Jeruzalem is een puinhoop, omdat Gods volk voor het verkeerde had gekozen...

Hoe moet het dan nog ooit weer goed komen? Slechte mensen kunnen het nooit meer goed maken... Nee. Mensen niet. Maar God wel. Hoor maar: "De HEER komt naar jou, Jeruzalem, toe als een stralende zon."

<klik 8> God zelf wil Jeruzalem weer verlichten. Hij wil die stad - zijn stad - maken tot een licht voor de wereld. Zodat er niet alleen Israëlieten heen gaan, maar "alle volken en hun koningen".

Jeruzalem wordt de lichtstad voor de wereld. Jeruzalem krijgt als lichtstad een enorme aantrekkingskracht. "Alle volken willen naar die schitterende stad." God heeft grote plannen met de stad, die nu nog in puin ligt. De stad waar het donker is als de nacht.

In hetzelfde hoofdstuk 60 horen we God zeggen (opnieuw uit de Bijbel in Gewone Taal) : "Ik ben kwaad op je geweest en ik heb je geslagen. Maar ik zal weer goed voor je zijn. Ik zal weer voor je zorgen. Je poorten zullen nooit meer gesloten worden. Ze zullen altijd openstaan, dag en nacht.

Dan zullen de volken binnen komen met al hun rijkdommen. Mijn tempel zal weer opgebouwd worden. Hij zal versierd worden met het allermooiste hout uit de Libanon-bergen. De tempel waar ik woon zal prachtig zijn.

Vroeger was je alleen en verlaten. Iedereen had een hekel aan je. Niemand wilde je bezoeken. Maar ik maak van jou weer een prachtige stad, voor altijd. De mensen zullen steeds blijven komen om van jou te genieten."

<klik 9> En dan komt er nog een iets heel moois. "Jeruzalem, de Heer zal je voor altijd licht geven. Overdag heb je de zon niet meer nodig, 's nachts ben je niet meer afhankelijk van het licht van de maan.

Het licht van de zon verdwijnt als de zon ondergaat. Het licht van de maan verdwijnt als de maan kleiner wordt. <klik 10> Maar het licht van de Heer zal nooit verdwijnen!

Hij zal je altijd licht geven, het zal nooit meer donker zijn. De dagen van je verdriet en rouw zijn voorgoed voorbij. Ik zal er voor zorgen dat het snel gebeurt, op de juiste tijd."

Laten we maar gauw gaan luisteren naar hoe de HEER dat heeft gedaan. Dat horen we in de tweede preek. We gaan nu eerst zingen. "*De duisternis gaat wijken...*" Gezang 124 : 2 - 4 uit het Liedboek. Daarbij gaat ... de tweede adventskaars aansteken. Tekenen van de komst van het licht voor de wereld.

Tweede preek

<klik 11> Het is intussen ruim vierhonderd jaar later. Gods volk is teruggekeerd naar Jeruzalem. De stad en de tempel zijn herbouwd. Wat onmogelijk leek is toch gebeurd. En koning Herodes heeft van de tempel een prachtig gebouw gemaakt.

Maar waar is nu dat licht van de HEER, dat over Jeruzalem zou stralen? Israël leeft nog steeds in het donker. Zo voelen ze het in elk geval. Want de Romeinen zijn de baas. De bezetting door de Romeinse keizer. Licht? Nee. Duisternis.

<klik 12> Maar hoor. Op het tempelplein staat iemand en zegt: "*Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.*"

Wie is dat? ... De mensen weten het wel. Het is Jezus. Een rabbi. Een leraar. Hij komt uit Nazaret in Galilea. Zijn onderwijs is indrukwekkend. Maar de Joodse leiders - de hogepriesters en de schriftgeleerden - willen het niet horen.

Je voelt de spanning als Jezus in de tempel spreekt. Vooral de Farizeeën doen heel lelijk tegen Jezus. Ze moeten echt niets van hem hebben. Het liefst zouden ze hem arresteren en doden.

<klik 13> De Farizeeën vallen hem meteen aan. "*Jezus, je kunt wel meer zeggen. Maar waarom zouden wij jou geloven?*" Jezus het licht voor de wereld? Jezus kan het licht voor de wereld niet zijn. Want hij gaat met heel slechte mensen om...

Is dat zo? Jezus zelf zegt iets heel anders. Hij zegt dat ook *zijn Vader* zegt, dat hij het licht voor de wereld is. En iedereen begrijpt dat Jezus het nu over *God* heeft. God is zijn Vader.

God heeft Jezus naar de wereld gestuurd - naar Israël en Jeruzalem - om het licht voor de wereld te zijn. Het licht dat zorgt dat het niet meer donker is. Het licht dat het leven is dat de dood overwint. Daarom zegt Jezus: "*dan hoor je bij het licht dat leven geeft*".

<klik 14> Als je achter Jezus aangaat, dan leef je in het licht. Leven in het licht is doen wat God wil. Dat is pas echt leven. Als je niet doet wat God wil, dan leef je in het donker. Dat wordt je dood. Dan ben je dood voor God...

Zijn wij dan dood? Wij doen toch nog altijd verkeerde dingen. We zeggen verkeerde dingen. We denken verkeerde dingen. Heel vaak doen we niet wat God wil. ... Toch zijn wij niet dood. Niet dood voor God.

Waarom? Omdat wij Jezus willen volgen. We willen achter hem aangaan. We willen niets liever dan leven in het licht. Weg uit het donker. Naar het licht toe. Naar het leven dat echt leven is. Jezus helpt ons daarbij. Daarvoor geeft Hij ons de Heilige Geest.

<klik 15> Ja, Jezus is het licht voor de wereld. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volken, voor alle mensen. Hij wil mensen het leven geven. Je hoeft alleen maar in hem te geloven. Geloven dat Hij voor de zonde is gestorven. Ook voor jouw en mijn zonden.

Daarna is hij opgestaan uit de dood. Hij *leeft* en geeft het *leven* aan ieder die in hem gelooft. Zo is Hij het licht voor de wereld. Heerlijk om in dat licht te mogen leven. Dat is pas echt lekker leven. Een fijn en een goed leven.

Straks horen we, waarop dat uitloopt. Maar eerst luisteren we naar de muziekgroep die *"In het licht"* van Sela zingt.

Preek drie

<klik 16> Het is al weer jaren geleden, dat de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel is gegaan. Wel meer dan vijftig jaar. De mensen die hem volgen, worden in het Romeinse rijk vervolgd.

<klik 17> Is dat nu leven in het licht? Dat lijkt toch veel meer op leven in het donker? Als de dood dreigt, dan is het toch donker om je heen? Vraag het maar aan de mensen die voor het geweld van de oorlog op de vlucht zijn. Mensen uit Syrië bij voorbeeld. Zij vluchten voor de duisternis van de dood en zoeken naar het licht van het leven.

Zal het met de vervolgte christenen in Turkije en Italië toen niet net zo zijn gegaan? Je gelooft in het licht voor de wereld en je komt in het donker terecht. Alles duisternis. Een pikdonkere nacht. Vreselijk...

Dan laat de Heer Jezus aan de apostel Johannes zien, hoe verschrikkelijk de straffen van God over deze wereld zullen zijn. Dan wordt het pas echt donker. Diepe duisternis.

Totdat...

<klik 18> Ja, totdat! Totdat het weer licht wordt. Als God alle dingen nieuw maakt. Als er een nieuwe hemel en aarde komen. Als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde komt. Die stad wordt heel mooi getekent. Bijna geschilderd.

Allemaal goud en edelstenen. Poorten van parels. Straten van goud. Het lijkt wel glas! Een prachtstad. Een stad om naar toe te gaan. Je zou er toch willen wonen? Dat is pas de hemel op aarde.

<klik 19> Wonen dichtbij God... Maar wat is dat? Er is geen tempel. Geen huis van God. Jeruzalem zonder tempel. Dat is een tegenvaller. Of toch niet? Johannes schrijft dat een tempel niet nodig is. Want God en het Lam zijn zelf de tempel!...

Ik heb geen idee hoe ik me dat moet voorstellen. Wel weet ik dat God zelf de stad verlicht. Het is zoals het door de profeet Jesaja al werd gezegd. *De zon en de maan zijn niet nodig*. Want het licht van God en het Lam straalt over de stad.

God en het Lam. De lamp en het licht. Een helder stralend licht. Licht voor de wereld. Johannes schrijft, dat de volken op aarde leven in dat licht. Er komt een einde aan het leven in het donker. Het wordt leven in het licht.

Kijk, daar loopt het op uit. Wat Jesaja heeft gezegd, dat maakt Jezus waar. Hij is het Lam. Hij is de lamp. Alle mensen die achter de Heer Jezus aangaan, leven aan het eind in het licht van het nieuwe Jeruzalem.

<klik 20> Gods licht straalt dan over de aarde. Jezus is de lamp. Hij is het licht voor de wereld. Een blijvend licht. Deze lamp gaat nooit uit. Het blijft altijd dag. Nooit meer nacht. Geen donkere dagen voor Kerst meer.

Daarom gaan de poorten van het nieuwe Jeruzalem ook niet meer dicht. Als er geen nacht meer is, dan hoeft dat niet meer. Het is er altijd licht. Je kunt de stad altijd in om haar te bekijken. Beter nog: *om dichtbij God en Jezus te zijn*.

Johannes zegt: De koningen en hun volken brengen dure cadeaus naar de stad. De stad van God is een rijke stad. Een heerlijke stad om in te wonen. En dat mogen wij. Jij en ik. Dankzij de Heer Jezus.

Je kunt het ook anders zeggen. We hebben dat net gelezen. Omdat wij *"met onze naam staan in het boek van het leven"*. Het boek van het lam. Het boek van het licht. Daarom kan het in deze donkere wereld toch licht zijn in ons leven.

Jesaja zei tegen Jeruzalem: *"Wees niet langer verdrietig."* Jezus zegt tegen ons: *"Wees niet bang. Ik ben bij jullie. En tenslotte zullen jullie bij mij zijn. En bij God. In de lichtstad. Dan geniet je van het licht voor de wereld."* Heerlijk toch?

Laten we daarom ons amenlied voor God zingen. *"Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God zelf ons verlichten."* Gezang 75 : 4 en 5.

Amen.